

Door: Everdine te Dorsthorst  
September 2021

## HOTEL "ST. PAUL" STERKSEL

Deze geschiedenis wordt verteld door Anja van Hedel-van Eijk (1946), wonende te Someren. Zij is de kleindochter van de stichters van Hotel "St. Paul", Petrus en Hendrika van Eijk-van der Meijden en dochter van hun jongste zoon Wim.



*Een foto van het hotel in de beginjaren.*

Petrus Hendricus van Eijk (geboren in Helmond op 23-11-1878) en Hendrika Arnolda van der Meijden (geboren in Herwijnen op 10-04-1883) trouwden op 09-06-1908 in Hurwenen (Herwijnen).

Piet was timmerman/aannemer en na hun huwelijk verhuisden ze naar Antwerpen, waarschijnlijk omdat daar voldoende werk voor hem was.

Zij kregen daar 3 kinderen:

Dé, geboren 12-05-1909 - overleden 11-10-1991

Riek (Zus), geboren 08-06-1911 - overlijden niet bekend.

Pieter (Broer), geboren 08-09-1912 - overleden 31-10-1988

In verband met de Eerste Wereldoorlog (in België "de Grote Oorlog") was de familie weer teruggekomen naar Nederland en zij kwamen bij familie in Lierop terecht.

Daar werd op 05-04-1916 hun vierde kind Wilhelmus Joseph (Wim) geboren. Hij overleed op 01-09-1979.

In de jaren twintig van de twintigste eeuw kwamen Piet en Hendrika met hun gezin naar Sterksel en ze runden een tijdje een kruidenierswinkel



De broeders van Huize Providentia en de Witte Paters van het Pauluscollege waren graag geziene gasten. De broeders kwamen regelmatig een glaasje ranja drinken met hun bewoners. Als zij familie op bezoek kregen, overnachtten die in het hotel.



*Pa van Eijk*



*Moeke van Eijk*



*Dé van Eijk*

Piet was waarschijnlijk de eerste directeur van het parochieel zangkoor, zoals op zijn gedachtenisprentje vermeld staat.

Toen hij overleed, lag hij in een van de kamers beneden opgebaard. De Witte Paters zorgden ervoor dat er steeds iemand bij hem was om te waken. Hij overleed op 26 maart 1956, in de Goede Week en er moest dispensatie aangevraagd worden om hem op Goede Vrijdag te mogen begraven.

Na zijn overlijden hebben Moeke en juffrouw Dé het hotel nog een poosje gerund. De laatste nachtregistratie in het boek was van 9 augustus – 23 augustus 1956. In 1959 hebben ze het hotel verkocht en zijn naar een groot huis in de Kievitlaan (Villapark) in Eindhoven verhuisd, waar ze een pension begonnen. Daar hadden zij veel vaste gasten die bij Philips werkten. Moeke overleed op 15-12-1960.

Juffrouw Dé is op latere leeftijd getrouwd met Theo Bots (broeder Herman Joseph.) Hij woonde bij de broeders op Providentia, maar was uitgetreden. Zij hadden geen kinderen.

Riek zou gaan trouwen met een weduwnaar. Vlak voor het huwelijk kreeg hij een hartaanval en overleed. Het huwelijk ging natuurlijk niet door en Riek is ook nooit meer getrouwd.

Pieter is getrouwd met Adrienne Schoots uit Waalre. Ook zij hadden geen kinderen.

Wim is getrouwd met Lucia Box en kreeg als enige kinderen: Anja (25-11-1946), Henny vernoemd naar oma van Eijk (12-06-1950) en Wim (23-12-1953).

*Pa en Moeke van Eijk in hun tuin. De foto is genomen vanaf de zijde van de Stationsstraat..*



# HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT "ST PAUL" STERKSEL

Deze geschiedenis wordt verteld door Piet Loeff, wonende in Maarheeze, zoon van Jan en Toos Loeff - de Win.

Jan Loeff (geboren in Waalwijk 28-07-1924) was op driejarige leeftijd op Sterksel komen wonen. Zijn vader kocht een stuk grond aan de Kloosterlaan en bouwde daar een huis/boerderij voor zijn gezin, dat bestond uit drie zoons (Jan, Sjef en Henk) en drie dochters (Maria, Rina en Nelly); allen zijn inmiddels overleden.

Jan en Toos de Win (geboren in Leende op 23 augustus 1932) trouwden op 03-02-1959 en op 07-02-1959 werd de (her)opening van St. Paul gevierd. Toos was de dochter van vader en moeder de Win, de uitbaters van het "Bondshotel de Win" uit Leende.

De naam van het hotel veranderde van "Hotel St. Paul P van Eijk in "Hotel Café Restaurant St. Paul".



*Jan Loeff*



*Toos Loeff - de Win*

Hun kinderen Jan (02-04-1960), Piet (05-04-1961) en Anja (16-06-1963) waren allemaal thuis, dus in het hotel geboren.

Zij speelden vaak in het bijgebouw, een deels houten gebouw met een rieten dak. In een gedeelte van het gebouw stonden fietsen gestald en tuingereedschap, de rest van het gebouw was één grote (binnen)speelplaats. Dat spelen werd later wel minder, toen de ruimte repetitieruimte werd voor fanfare en drumband. Ook kapper Jan van Lieshout uit Leende zat er wekelijks om alle Sterkselse jongens hun haren te knippen.

Het bijgebouw had tijdens de verkiezingen nog lang dienstgedaan als stemlokaal.

Dit gebouw staat er nog steeds.

Het hotel is nog lang open geweest voor gasten die van heinde en verre de rust en de natuur van Sterksel en de omgeving zochten. Velen kwamen jaarlijks terug. Tijdens de verbouwing van het huis van de familie Vos de Wael, heeft deze familie een tijd in het hotel gelogeed. In tijden van topdrukke, sliep het hele gezin boven op één kamer.

Naast hotel was het ook restaurant en café. Zo werden er bruiloften gevierd, diners georganiseerd en waren er koffietafels na begrafenissen. Veel Sterkselse verenigingen, zoals fanfare en Oranjecomité hielden hun jaarvergaderingen in het hotel.

Elke zondag na de hoogmis kwamen Wim Hikspoors, Sjaak Gielen, Piet van de Ven en Harry Welten onder het genot van een drankje de wereldproblemen oplossen samen met kastelein Jan.

De gastenkamers hadden een wastafel met koud water en er was geen verwarming. Voor alle gasten en voor de familie Loeff was er slechts één badkamer. De eisen aan een hotelkamer werden hoger. Er was onvoldoende ruimte om de kamers aan te passen.

Om de zaak te verwarmen stonden beneden oliekachels en later gashaarden. De familie Loeff had slechts één kleine kamer als privévertrek. Daar stonden een bank, enkele stoelen, een kast en een tv; dan was het vol.

Onder het huis was een grote kelder. Als het veel regende, stond regelmatig in de kelder een laag water, dat via de buitendeur naar binnen liep. Later was daar een halve deur geplaatst, zodat wel de vaten bier naar binnen konden, maar niet het regenwater.

Iedereen zal zich de Sterkselse kermis nog wel herinneren. Dat was het hoogtepunt van het jaar. Er werd een tent tegen het pand aangezet en het was vier dagen feest in café en tent met orkest. Het was jaarlijks met Pinksteren, de eerste kermis in de omgeving en Jan en alleman kwam daarop af. Later werd de tent een stukje van het huis af geplaatst, ging het café dicht, en was alleen de tent open waar de Royal Showband uit Valkenswaard de muzikale omlijsting verzorgde. Elk jaar was er een vast team aan obers.

In de jaren zeventig hebben Jan en Toos nog geprobeerd om een camping op te starten op het veld waar de kermistent altijd stond: Camping "de Heerlijkheid". Het bijgebouw werd toen een gebouw met sanitaire voorzieningen. Jammer genoeg is dat nooit echt van de grond gekomen.

<b>TARIEVEN</b>	
Tenten per etmaal . . . . .	f 1,-
Caraven per etmaal . . . . .	f 1,-
Per persoon . . . . .	f 1,-
Kinderen beneden 14 jaar . . . . .	f 0,75

**VOORWAARDEN**

Men dient in het bezit te zijn van een geldige kampkaart, welke men aan kan vragen bij de Nederlandse Kampeerkartcentrale, Sweelinckstraat 2 te Den Haag of bij 't A.N.W.B. kantoor in Uw omgeving.

**HONDEN**

Ten gerieve van de andere bezoekers, alsmede uit hygiënische overwegingen kunnen honden niet worden toegelaten.

**WASGELEGENHEID**

Aan de toilet- en wasruimten zijn de hoogste eisen gesteld. Wij zijn er trots op te kunnen verklaren dat U deze voorzieningen nergens beter aantreft.

**PARKEREN**

Gratis parkeren van voertuigen.

**AANSPRAKELIJKHEID**

Gebruikers van het terrein zijn aansprakelijk voor door hen toegebrachte schade aan eigendommen van camping „De Heerlijkheid” terwijl de eigenaar van bedoelde camping niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade toegebracht aan persoon of goed van de bezoeker.

**Camping „De Heerlijkheid”  
voor 'n gezellige vakantie!**

**camping  
„de heerlijkheid”**

---

STERKSEL  
TELEFOON 04994 - 1301  
Eig. : J. LOEFF

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT  
**„St. Paul”**



*Folder van de camping “De Heerlijkheid”, zie ook pagina 6.*



**„Er ligt op de wereld 'n plekie,  
'n parel op Brabantse ree . . .”**

Dit zijn de eerste woorden van 'n gedicht waarin de natuurlijke schoonheid, rust en gastvrijheid bezongen worden van de heerlijkheid Sterksel.

Sterksel dat vaak terecht „De Parel” van Brabant genoemd wordt.

Temidden van deze „Parel” ligt dan Camping „De Heerlijkheid” dat zich als het ware nestelt tegen 'n groot bos- en vennekompleks, dat dan weer aansluit op een van de grootste natuurreservaten van Brabant t.w. de Strabrechtse Heide.

Hartelijkheid en Brabantse gulheid in alle eenvoud en gezelligheid zult U er vinden; maar bovenal sfeer en rust zult U in Sterksel en zijn directe omgeving aantreffen.

Naast de echte ruige dennenbossen, die in grote complexen aanwezig zijn, vinden we de golvende korenvelden. We ontdekken op nauwelijks enkele kilometers afstand enkele echte Brabantse vennen, met de bijbehorende flora en fauna.

Iets verder in zuidelijke richting vindt men de abdij van de Cisterciënsers, genaamd de Achelse Kluis, gedeeltelijk gelegen op Hollands en gedeeltelijk op Belgisch gebied, dat beslist 'n bezoek waard is.

Een hyper-modern openluchtzwembad met ruime ligweiden enz. ligt op enkele kilome-

ters afstand van camping „De Heerlijkheid”.

En wilt U winkelen in een moderne stad met vele specialzaken, dan ligt op 'n 15-tal kilometers afstand Eindhoven, de grootste stad van Zuid-Nederland. Daar kunt U van 'n regendag 'n feestdag maken, door bezoeken te brengen aan zijn schouwburg, museum, bioscopen en natuurlijk 't Evoluon.

't Is werkelijk 'n belevenis op zich zelf deze streek van Sterksel en zijn omgeving te gaan verkennen, dan kunt U er zeker van zijn dat uw vakantie geslaagd is.

Als besluit mag gesteld worden, dat camping „De Heerlijkheid” een ideale camping is voor de toerist, die genieten wil van een rustige vakantie in een pas in opkomst zijnd toeristisch aantrekkelijk gebied, dat meer en meer ontdekt gaat worden, waardoor men Brabant leert kennen als het vrolijke en zonnige Zuiden van Nederland.

U bent welkom op camping „De Heerlijkheid” en wij wensen U alvast 'n prettige vakantie toe!



In 1988 kreeg Jan een herseninfarct, hij raakte rechts verlamd. Ze waren genoodzaakt om het hotel met de immens grote tuin te verkopen. Ze bouwden aan de Heezerweg in Sterksel een nieuw huis, waar hun eerste twee kleinkinderen in 1990 de eerste steen legden. In 1990 zijn zij er gaan wonen. Later bouwde hun zoon Jan in Mierlo een huis met een vleugeltje eraan waar vader en moeder zijn blijven wonen tot hun dood.



*De laatste Ansichtkaart van het hotel.*

Jan is overleden op 14-12-2011 en Toos op 22-08-2013.  
Het hotel is in 1990 gekocht door een ondernemer, die er een bedrijf heeft gevestigd  
Helaas bleek tijdens een verbouwing de fundering zo slecht, dat het hele gebouw gesloopt moest worden en er iets anders voor in de plaats gekomen is.